

De avond van 9 september.

Voor het eerst weer bij elkaar na een lange pauze. Er waren nog al wat leden geveld door ziekte of andere verplichtingen, zodat we met 9 leden present waren.

Niek opende de avond met de vraag aan de leden hoe ze de tijd waren doorgekomen. Dat verschilde nog al, de meeste vakanties waren niet doorgedaan door corona, enkele hadden hun tijd in het ziekenhuis doorgebracht en sommige waren voorzichtig op museumbezoek in eigen land geweest.

Niek heeft zichzelf getraakteerd op een drone. Deze is zo groot als een klein foto toestel en wij konden de prestaties aanschouwen. Mooie panorama's trokken voorbij, een prima kwaliteit voor zo'n klein apparaat.

We bespraken de opdracht: maak een promo over **Kunst**.

Ook werd er aandacht geschonken aan het op handen zijnde festival van IFIKZ, een industriële organisatie, waaraan wij als videoclub konden deelnemen. Het thema van dit festival is: **De Zaanse industrie toen en nu**. Er konden foto's en videoproducties worden opgestuurd, maar helaas lieten de fotografen verstek gaan. Er werd geen enkele foto aangemeld. Het festival duurt van 9 tot 11 oktober a.s. in De Stoomhal.

Al met al een gezellige avond en fijn dat we de aanwezigen gezond konden begroeten.