

Het begin van 2023.

Het jaar 2023 was nog maar net begonnen of wij konden elkaar op 3 januari j.l. het beste en veel gezondheid wensen op de eerste clubavond van het nieuwe jaar.

Na de koffie met **drie soorten taart** (waar vind je dat nog) opende het duo Niek/Evert de avond met de wensen voor een creatief 2023.



De Nieuwsbrief heeft zijn langste tijd gehad en zal niet meer worden verstuurd.

Op 19 maart zullen er in de Stoomhal natuurfilms vertoond worden van de heer Van Meurs.

Intussen probeerde Han met het zweet op zijn rug het geluidsgedeelte van de projectie aan de gang te krijgen wat uiteindelijk gelukte en kon beginnen worden met het vertonen van de opdracht filmpjes.

We begonnen met een filmpje van Niek over de historie van de Willibrordusput van Heiloo.

Diepe indruk maakte het filmpje van Rob over een bezoek aan het namenmonument in Amsterdam. De persoonlijke betrokkenheid van zijn schoonfamilie kwam direct binnen.

Evert toonde ons het verloop van de molen De Oude Knecht, een opnieuw opgebouwde graanmolen, die eerder was afgebrand.

Hoe een brandspuit uit de jaren 1907 er gerenoveerd weer uitzag liet Han ons zien.

Het Muiderslot en Floris de vijfde van Han en Henk werd met opnamen van de drone heel overzichtelijk aan ons getoond.

Mart had gefilmd op de begraafplaats West in Wormerveer die in oude glorie is hersteld.

Tenslotte was Jan bij het schaatsgebeuren op het Museumplein in Amsterdam wezen kijken.

In de pauze konden we allemaal een drankje nuttigen op uitnodiging van de club en Hans had ons weer voorzien van uitgebreide heerlijke hapjes.



Daarna konden we onze hersens kraken op de quiz die Mart had samengesteld.

Uit filmfragmenten werden vragen gesteld waarbij je kon kiezen uit 4 multiple choice antwoorden.

Als er een troostprijs was geweest, had ik die ongetwijfeld gewonnen. Maar meedoen is beter dan winnen.



Het was weer een gezellig begin van het Nieuwe Jaar.

Mary